

Schuif aan bij de vrijheidsmaaltijd

Op 5 mei eten we samen om te vieren dat we in vrijheid leven. U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij de vrijheidsmaaltijd in de Eusebiuskerk aan het Kerkplein in Arnhem.

Schuif aan!

Op 5 mei eten we samen om te vieren dat we in vrijheid leven. Aan de eettafel ontmoet je nieuwe gezichten, vinden we elkaar in de verhalen die we delen en veranderen onbekenden in bekenden. Soep is universeel. Het is eenvoudig te bereiden en makkelijk te delen. Wie je ook bent, samen eten is dé manier om elkaars wereld beter te leren kennen.

U bent van harte uitgenodigd om op 5 mei aan te schuiven bij de vrijheidsmaaltijd in Arnhem.
11:30-13:30 uur Eusebiuskerk, Kerkplein 1.
Entree met Vrijheidssoep is gratis.

Aanmelden: vrijheidsmaaltijdarnhem.nl

VRIJHEIDS MAALTIJD

