

Themaochtend: de verhouding Rusland-Oekraïne

In 2016 onthulde Poetin vlakbij de Kremlinmuur een levensgroot standbeeld van Vladimir de Heilige, vorst van Kyiv. Hoe kan dat? Kyiv is de hoofdstad van Oekraïne!

Poetin deed dat omdat hij het bestaansrecht van Oekraïne ontkent en het land ziet als een onlosmakelijk deel van Rusland.

Heeft hij gelijk? We luisteren naar Poetin en concluderen dat zijn verhaal gedeeltelijk eigenlijk wel klopt. Maar door Oekraïne binnen te vallen bereikt hij precies het tegendeel van wat hij zich had voorgesteld.

Lezing door **Drs. Ivo Peeters**, docent Russisch

Waar: De Bakermat, van Goghzaal

Wanneer dinsdag 10 dec. 10.15 uur

Entree: 5.- (incl koffie.thee)